



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τούς ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς
Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα
τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων»*

(Συναξάριον Κυριακῆς Ὁρθοδοξίας)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τούς παραπάνω λόγους, ὁ ἱερός Συναξαριστής μᾶς εἰσάγει στό ὑψηλό
περιεχόμενο τοῦ μεγάλου ἑορτασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, κατά τήν σημερινή ἡμέρα,
Κυριακῇ τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἀπό τήν ὥρα πού ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνσαρκώθηκε γιά τή σωτηρία
μας καί ἔλαβε *«ἀναλλοιώτως μορφήν ἀνθρωπίνην»*, *«κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν
ἡμῶν, καί τούς αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν
Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι»* (Συνοδικόν τῆς Ὁρθοδοξίας). Συνεπῶς, ἐξεικονίζουμε τόν Κύριο καί
τούς Ἁγίους Του, διότι εἴμαστε ἀδύναμοι πνευματικά καί χρειαζόμαστε ὑλικά μέσα στήν
πορεία μας.

Κατά τήν Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδο τοῦ 787 μ.Χ., στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἐπί
Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καταδικάστηκε ἡ αἵρεση τῶν εἰκονομάχων.
Ἡ Εἰκονομαχία ταλαιπώρησε τό Βυζάντιο γιά ἐνάμιση περίπου αἰῶνα. Ἡ Ζ' Οἰκουμενική
Σύνοδος ἔλυσε πρός στιγμὴν τό ζήτημα, ἀλλά ἡ ὀριστική λύση δόθηκε τό 843 μ.Χ. μέ τήν
ἀποκατάσταση καί ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Οἱ Εἰκόνες ἐπανῆλθαν ὄχι ὡς
λατρευτικά ἀντικείμενα ἀλλά ὡς πολύτιμα θησαυρίσματα, πού ἀξίζουν τήν τιμή καί τόν
σεβασμό μας. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία κηρύσσει *«Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν καί τούς
Αὐτοῦ Ἁγίους... τόν μὲν ὡς Θεόν καί Δεσπότην προσκυνοῦντες καί σέβοντες, τούς δέ (ἁγίους),
διὰ τόν κοινόν Δεσπότην, ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καί τήν κατά σχέσιν
προσκύνησιν ἀπονέμοντες»*. Ἡ Ἁγία Ὁρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη κλίμακα ἀνόδου μας στόν
Θρόνο τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γιά νά τό ἐπιτύχουμε ὅμως, ὀφείλουμε νά ζοῦμε τήν

Ὁρθοδοξία σέ συνδυασμό μέ τήν Ὁρθοπραξία, πού σημαίνει τόν συνδυασμό τῆς ὀρθῆς πίστεως τῶν Πατέρων μας μέ τήν τήρηση καί πράξη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία σήμερα καί πάντοτε, μᾶς καλεῖ νά κρατήσουμε ἀμόλυπτη τήν ἐσωτερική μας εἰκόνα, τό «κατ' εἰκόνα» μέ τό ὅποιο πλασθήκαμε, στοχεύοντας στό «καθ' ὁμοίωσιν», πού εἶναι κατά τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες, ὁ τελικός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός ὁ σκοπός θά γίνει πραγματικότητα ὅταν ἀγωνισθοῦμε πνευματικά καί ὀρθόδοξα, ὅταν συμμετέχουμε τακτικά στά ἱερά Μυστήρια καί τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί ὅταν μέ ταπείνωση, μετάνοια καί ἐλεημοσύνη καθαρίσουμε τήν ψυχήν μας καί ἀποφασίσουμε νά ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς. Στόν ἀγῶνα αὐτό, θά μᾶς βοηθήσει ὅπως ἰδιαίτερος ἢ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ὁποία διανύουμε.

Ζῶντας μέσα στό πνεῦμα τῆς Ὁρθοδοξίας καί Ὁρθοπραξίας, σᾶς καλῶ ὅλους στόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἔμπρακτη βοήθεια τῶν οικονομικῶς ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας, καί σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε, κατά τό δυνατόν, στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ εὐθύς ἀμέσως ἀπό τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας σας, πρὸς ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐχαριστῶν ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν στήριξή σας στό ἔργο πού ἐπιτελοῦμε, εὐχομαι πατρικῶς ὅπως Κύριος ὁ Θεός σᾶς δίδει υἰγεία καί κάθε εὐλογία. Παρακαλῶ δέ ὅλους, κληρικούς καί Λαϊκοὺς, νά κρατήσουμε μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε κόστος τήν Ἁγία Ὁρθοδοξία μας, μέσα στήν ὁποία μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά γεννηθοῦμε καί νά ἀνατραφοῦμε.

Χρόνια πολλά!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ