



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

### Commemoration of Constantinople 2020

The Very Reverend and Reverend Clergy

Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Communities of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

The fall of Constantinople on May 29, 1453 to the Ottoman Turks is an event that is burnt into the collective memory of Orthodox Christians everywhere throughout the world. On that day, our Queen City was taken, our Emperor was martyred, and our people subjected to brutalities for centuries to come. The events that transpired on that fateful day and in the following centuries can never and should never be forgotten by Orthodox Christians and especially by those of us who share in the venerable Byzantine cultural heritage. For nearly 600 years our forefathers, who ardently strived to preserve their faith and culture, were systematically and increasingly oppressed as the Turkish response to the existence of Orthodox Christians and persons of Greek heritage had increasingly become more severe. Genocide, cultural subjugation, the suppression of basic human rights, and the continued oppression of our Mother Church, the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, have been the hallmarks of the Turkish legacy stretching into these contemporary times.

One of the most abhorrent and vile threats which continuously emanate from Turkish fanatics and fundamentalists is their desire and overt actions to convert the august Agia Sophia into a mosque. This despicable rhetoric has only served to intimidate the Orthodox Christian Community of Constantinople while trying to rile up anti-Christian sentiments among fundamentalist groups. Moreover, these types of comments

and pronouncements only further hinder the steps taken by sensible leaders who have striven to foster an atmosphere of peaceful coexistence and mutual respect.

At the center of this struggle is our beloved Ecumenical Patriarchate of Constantinople, the center of Orthodoxy, which has always stood at the forefront of peace and has, since the beginning, promulgated the peace and love expressed in the Gospel of Christ. The Ecumenical Patriarchate's struggles throughout these many centuries has seen it time and time again oppressed, deprived of basic rights, and held hostage to the unjust actions of the Turkish state. Yet, through all these centuries of oppression and being subjected to cruelty, our Mother Church has unceasingly radiated the Sacred Light of Christ. Our cherished Ecumenical Patriarchate and our Spiritual Father, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, have been on the front lines fighting against racism, bigotry, and intolerance wherever it has reared its horrid head and has led the fight to restore justice, to preserve human dignity, and to protect religious freedom everywhere. The Ecumenical Patriarchate has always had a message of love and peace, a message it still expresses to this very day.

As we mourn the loss of our Queen City today, let us also remain cognizant that even after almost six centuries, after the tortures and oppression, the threats and the slavery, and the violence and the martyrdoms, our Holy Mother Church still remains. Let us never lose faith, never lose hope, and never stop fighting the good fight. Let us always stand faithfully and fervently in support of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, the Mother of all Orthodoxy, and defend her in the face of the continued threats she endures at the hands of the Turkish state. Praying that the Theotokos perpetually guards and protects her City and keeps both our beloved Ecumenical Patriarchate and the Church of Agia Sophia safe from all adversities, I remain,

With Paternal Love and Blessings,

A handwritten signature in black ink that reads "Metropolitan Evangelos". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'M'.

† E V A N G E L O S  
Metropolitan of New Jersey



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΗΣ

### ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

### ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,  
Τοὺς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,  
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,  
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν  
Ὄρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτελεῖ ἡμέρα μνήμης, συλλογισμοῦ καὶ θρήνου γιὰ ὅλους τοὺς Ὄρθοδόξους Χριστιανούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, στίς 29 Μαΐου τοῦ 1453, ἡ Βασιλίδα τῶν Πόλεων ἔπεσε στὰ χέρια τῶν βαρβάρων, ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας μαρτύρησε ἐπὶ τῶν τειχῶν, καὶ ὁ λαὸς τῆς Πόλεως ἔμελλε νὰ ὑποταχθεῖ καὶ νὰ γευθεῖ τὴν θλίψιν καὶ τὸν διωγμὸν στοὺς αἰῶνες πού θά ἀκολουθοῦσαν. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα τότε ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα ἀκολούθησαν μέχρι τῆς σήμερον, δέν μποροῦν καὶ δέν πρέπει ποτέ νὰ ξεχαστοῦν καὶ νὰ σβησθοῦν ἀπὸ τὴν συνείδησιν τῶν Ὄρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ ἰδιαίτερος ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους πού ἔλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὰ ἁγιασμένα αὐτὰ χῶματα.

Ἐδῶ καὶ 600 περίπου χρόνια, οἱ πρόγονοί μας πού ἔζησαν ἐκεῖ, καὶ οἱ ὅποιοι προσπάθησαν καὶ κατάφεραν μέ κάθε τρόπο νὰ διατηρήσουν τὴν πίστιν καὶ τίς παραδόσεις τους, ὑπέφεραν κάτω ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κατοχὴ, ἀφοῦ συστηματικὰ οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τῆς Κρατικῆς ἐξουσίας, προσπάθησαν νὰ ἐξαλείψουν κάθε ἴχνος Ἑλληνικῆς καὶ Χριστιανικῆς παρουσίας στὴν περιοχὴ ὀλοένα καὶ πιο ἔντονα. Ὅλους αὐτούς τοὺς αἰῶνες πού πέρασαν, οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως γνώρισαν καὶ ἀντιμετώπισαν γενοκτονίες, πολιτισμικὸ σκοταδισμό, καταπίεση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, μέ ἀποκορύφωμα δέ τὴν ἐνορχηστρωμένη καὶ μεθοδικὴ καταπίεση καὶ τὸν ὑποβιβασμὸ τῆς Μητρὸς

Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πού παρόλα αὐτά ἀκόμα ἀποτελεῖ τό Σεπτό Κέντρο τῆς Ὁρθοδοξίας καί τόν φωτεινό Φάρο, τό «Φανάρι», πού φωτίζει μέ τήν σοφία του τήν Οἰκουμένην καί λάμπει μέ τήν καθαρότητα τῆς πίστεώς του. Ὅλα τά παραπάνω συνεχίζουν μέ ἀμείωτη ἔνταση ἀκόμα καί σήμερα, στίς ἀρχές τοῦ 21<sup>ου</sup> αἰῶνα.

Χαρακτηριστικό γεγονός τοῦ ἀπεχθοῦς τρόπου σκέψης πολλῶν φανατικῶν φονταμενταλιστῶν Τούρκων ἀποτελεῖ ἡ ἀποτρόπαια ἀπειλή τους ἀλλά καί ἐπιθυμία τους νά μετατραπῆ ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, σέ Τζαμί. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή ρητορική καί οἱ βδελυρές ἀπειλές τους προκαλοῦν φόβο καί θλίψη στό λιγοστό ποίμνιο, τοῦς ἐναπομείναντες Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ παράλληλα προκαλοῦν ἀντιχριστιανικά αἰσθήματα σέ πονηρούς κύκλους φανατικῶν πού ψάχνουν κάθε εὐκαιρία γιά νά ἐκδηλώσουν τό μίσος καί τήν κακία τους γιά τοῦς Ἕλληνες τῆς Πόλεως. Ἐπιπλέον, ἐνέργειες μίσους ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας πυρπολοῦν κάθε προσπάθεια διατηρήσεως τῆς εἰρήνης καί τοῦ κλίματος ἀρμονικῆς συμβίωσης, πού καταβάλλονται ἀπό σοβαρούς ἀνθρώπους ἀλλά καί ἡγετικά στελέχη τῆς Τουρκίας, πού προσπαθοῦν νά περιφρουρήσουν τήν ὁμόνοια καί τόν ἀλληλοσεβασμό στήν περιοχή.

Στό ἐπίκεντρο ὅλης αὐτῆς τῆς διαμάχης πού κρατᾶ αἰῶνες, βρίσκεται τό πληγωμένο ἀλλά ποτέ καθηλωμένο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τό πολυσέβαστο Κέντρο τῆς Ὁρθοδοξίας μας, πού διατηρεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις τήν εἰρήνη, τήν κατανόηση, τήν διάκριση, τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πού προσφέρεται ἀπλόχερα σέ ὅλους, χωρίς διακρίσεις, καί κοντολογίς ἔχει διατηρήσει τήν ἰσορροπία σέ αὐτήν τήν τόσο εὐαίσθητη περιοχή τοῦ κόσμου. Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο παλεύει καί ἀγωνίζεται καθημερινά, στό διάβα τῶν αἰῶνων, παρά τίς συνεχεῖς προσπάθειες τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν γιά τόν ὑποβιβασμόν του, τήν φίμωσίν του, καί τόν ἀπεμπολισμόν τῶν δικαιωμάτων του, κρατῶντας το ἔτσι «ὄμηρον» στίς ὁποιοσδήποτε ἀνήθικες καί ἄδικες πράξεις καί ἀποφάσεις τῆς Ὑψηλῆς Πύλης.

Ἐντούτοις ὁμως, καί παρά τά ἀνυπέρβλητα προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὑπό τήν συνεχή καταπίεσιν καί στέρησιν τῶν διακιωμάτων του, συνεχίζει νά ἐκπέμπει τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ στήν Οἰκουμένη. Ὁ Σεπτός μας Προκαθήμενος καί Πνευματικός μας Πατέρας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, βρίσκεται ἀδιαλείπτως στήν πρώτη γραμμὴν τοῦ καθήκοντος, ἀγωνιζόμενος πάντοτε ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, δίνοντας μέ τήν σοφή του

στάση και συμπεριφορά τό καλό παράδειγμα πρὸς ὅλον τὸν κόσμον. Ἀκόμη, ὁ Παναγιώτατος ἀγωνίζεται διαρκῶς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης, τὴν διαφύλαξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καὶ τὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, ὄχι μόνον στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ παγκοσμίως. Ἄλλωστε, τό Σεπτὸ Κέντρο τῆς Ὁρθοδοξίας, ἔχει πάντοτε καὶ διαχρονικῶς ὑπάρξει ὁ σύνδεσμος τῆς Ἐνότητος γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, μεταδίδοντας ἀδιαλείπτως τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης μέχρι καὶ τῆς σήμερον.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθὼς θρηνοῦμε τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ πονοῦμε γιὰ τὴν Ἄλωση τῆς Βασιλευούσης, ἀς μὴν λησμονοῦμε ὅτι γιὰ 6 περίπου αἰῶνες τώρα, καὶ παρὰ τὴν ὑποδούλωση, τὰ βασανιστήρια, τὴν σκλαβειά, τίς ἀπειλές, τὴν βία καὶ τὰ μαρτύρια, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικὸ μας Πατριαρχεῖο, παραμένει ζωντανό καὶ δυνατό. Ἔχουμε λοιπὸν χρέος νὰ διατηρήσουμε τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη μας καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα «τόν καλόν ἀγῶνα». Παράλληλα, ἔχουμε χρέος καὶ καθῆκον νὰ σταθοῦμε σήμερα καὶ πάντοτε στό πλευρό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, πού κρατᾶ ἄσβεστη τὴν λαμπάδα τῆς πίστεως ἐν μέσῳ ἐχθρῶν καὶ διατηρεῖ τὴν Ἑλληνικὴ μας Σημαία ὑψωμένη. Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἀγαποῦμε, νὰ στηρίζουμε καὶ νὰ προσευχόμεθα γιὰ τό Οἰκουμενικὸ μας Πατριαρχεῖο, τὸν Παναγιώτατον Πατριάρχην μας κ. Βαρθολομαῖον, ὅλους τοὺς Κληρικοὺς πού ὑπηρετοῦν ἐκεῖ, καθὼς καὶ γιὰ τό λιγοστό ἑλληνικὸ στοιχεῖο πού ἀκόμα κρατᾶ Θερμοπύλες ἀγωνιζόμενο, παρὰ τίς ἀπειλές καὶ τοὺς διωγμούς πού ἀντιμετωπίζει.

Εὐχόμενος ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, εὐλογεῖ καὶ προστατεύει ἀπὸ κάθε ἐχθρόν τὴν Πόλιν Της, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Σοφίας, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καὶ διαπύρων εὐχῶν,

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**



**+ Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**