



## GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

### ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 292/2023

#### **Archeepiscopal Encyclical for the Commemoration of OXI Day**

October 28, 2023

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, Monks and Nuns, Presidents and Members of the Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, Youth, Greek Orthodox Organizations, and entirety of the Christ-loving Plenitude of the Sacred Archdiocese of America:

But we shall arise and be restored. Alleluia.

*(Doxology for October 28, the Feast of Victory)*

Beloved brothers and sisters in Christ,

OXI Day is a day when we remember the resilience, bravery, and determination of the Greek People during the dark days of the Second World War. We extol the heroes of 1940 who stood firmly against the tidal wave of fascism that threatened to overwhelm our world, and we take inspiration and courage that those who sacrificed themselves and were laid low, ‘arose and were restored.’ Whether in this life or the next, these brave souls are symbols of the resurrection, for Greece survived the brutal occupation that is known as the Κατοχή, and was eventually restored to freedom.

When we remember these heroes — some of whom may have been members of our own families — we recognize in them the spirit of liberty that we so highly prize in today. They took up the awesome responsibility to defend their Nation against invaders, at the risk of losing everything. This kind of daring comes from deep wellsprings of hope when there is no reason to hope. It comes from faith in God Who is victorious over sin and death. And it comes from a love of one’s Country that carries one away from hearth and home to lonely outposts high in the mountains.



My fellow Christians: let us honor their memory with Doxologies of gratitude and Memorials of love. Tell your children and your grandchildren the stories of struggle and heroism that inspired the world to hold the Heroes of 1940, as Winston Churchill immortalized them:

"Hence, we will not say that Greeks fight like heroes, but that heroes fight like Greeks."

With paternal love in Christ,

† ELPIDOPHOROS  
Archbishop of America



## ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

### ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 292/2023

**Αρχιεπισκοπική Έγκυκλιος για τὴν ἡμέρα του «ΟΧΙ».**

28 Οκτωβρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Αρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ιερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἐλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ όλοκληρο τὸ Χριστεπάνυμο πλήρωμα τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Αμερικῆς.

«Ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. Άλληλούϊα»  
(Δοξολογία τῶν Νικητηρίων ἐπὶ τῇ 28ῃ Οκτωβρίου).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἡμέρα του «ΟΧΙ» εἶναι μία ἡμέρα μνήμης τοῦ θάρρους, τῆς γενναιότητος, τῆς αὐταπάρνησης καὶ τῆς ἀποφασιστηκότητος τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ κατὰ τὶς μαῦρες μέρες τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ἐξυμνοῦμε τοὺς ἥρωες τοῦ 1940, οἱ ὅποιοι στάθηκαν ώς ἀσάλευτοι πῦργοι ἀπέναντι στὰ κύματα τοῦ φασισμοῦ ποὺ ἀπειλούσαν νὰ κατακλύσουν ὅλο τὸν ἐλεύθερο κόσμο καὶ ἐμπνεόμαστε μὲ κουράγιο, ὅτι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θυσιάστηκαν καὶ ταπεινώθηκαν, «ἀνέστησαν καὶ ἀνωρθώθησαν». Εἴτε σὲ αὐτὴ τὴ ζωή, εἴτε στὴν ἄλλη, αὐτοὶ οἱ ἥρωες συμβολίζουν τὴν ἀνάσταση, διότι ἡ Ἐλλάδα χάρη σὲ αὐτοὺς ἐπέζησε μιᾶς ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους στὴν ιστορία της, τὴν «Κατοχή», καὶ κατόρθωσε νὰ ἀναστηθεῖ ἐλεύθερη ξανά.



“Οταν θυμούμαστε αὐτοὺς τοὺς ἥρωες, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὅποίους μπορεῖ νὰ ἥταν μέλη τῶν οἰκογενειῶν μας, ἀναγνωρίζουμε σὲ αὐτοὺς αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ τόσο τιμοῦμε σήμερα. Ανέλαβαν τὴ φοβερὴ ἐκείνη εὐθύνη νὰ ύπερασπίσουν τὸ ἔθνος τους ἀπέναντι στοὺς εἰσβολεῖς, μὲ κίνδυνο νὰ χάσουν τὰ πάντα. Η τόλμη τους αὐτή, ὅταν ὅλα ἔδειχναν τὴν ἀπελπισία, προῆλθε ἀπὸ τὴ βαθειὰ πίστη τους στὸ Θεό, ὁ ὅποιος εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Εἶναι τελικὰ αὐτὴ ἡ βαθειὰ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ ἀφήσουν τὰ σπίτια τους καὶ τὴν ἔστια τους πολεμώντας γιὰ τὴν ἐλευθερία στὰ ἀπόμακρα βουνά καὶ στὰ λαγκάδια.

Ἄγαπητοί μου χριστιανοί, ἃς τιμήσουμε τὴ μνήμη τους μὲ ὕμνους εὐγνωμοσύνης καὶ μὲ μνημόσυνα ἀγάπης. Ἄς διηγηθοῦμε στὰ παιδιὰ καὶ στὰ ἐγγόνια μας τὶς ίστορίες τους, γεμάτες ἀπὸ αὐταπάρνηση καὶ ἡρωϊσμό, ποὺ ἐνέπνευσαν τόσο πολὺ τὸν σύγχρονό τους κόσμο, ὥστε ὁ Γουίνστον Τσώρτσιλ νὰ ἀναφωνίσει μὲ θαυμασμό:

«Δέ θὰ λέμε πιὰ ὅτι οἱ ἔλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν ἔλληνες!»

Μετὰ πατοικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Τὸν Αμερικῆς Συγγραφέαν

† ο Αμερικῆς Ἐλπιδοφόρος