



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 303/2023

**Archepiscopal Encyclical for the Feast of the
Holy Unmercenaries, Saints Cosmas and Damian**

October 29, 2023

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, Monks and Nuns, Presidents and Members of the Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, Youth, Greek Orthodox Organizations, and entirety of the Christ-loving Plenitude of the Sacred Archdiocese of America:

Therefore, be merciful, as your Father is also merciful. (Luke 6:36)

My beloved brothers and sisters in Christ,

Our National Philoptochos honors the glorious memory and fame of the Holy Unmercenaries, Cosmas and Damian, on their Feastday of November 1, by dedicating the resources to the benevolent and philanthropic ministries of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople.

Philoptochos practices our Orthodox Faith in the way our Lord exhorts in the Gospel. They know what it is to be merciful, to be compassionate, and to acknowledge and relieve the suffering of others. The members of Philoptochos, who are the physical and spiritual mothers of our Church, imitate our Heavenly Father in His goodness and love. And their devotion to the Mother Church of Constantinople manifests a transformational love, because the charities of our Ecumenical Patriarchate are for the benefit of every member of the Church.



Therefore, I commend this Sunday of October 29, when we observe the Feast of the Holy Anargyroi, to every parish and parishioner, that they may support with generous hearts and hands the works of our Philoptochos Societies. There is still much to be done in the restoration of the Balikli Hospital, which serves so many of our brothers and sisters in the Queen of Cities, and indeed the other philanthropic ministries of the Ecumenical Throne. Through the intercessions of the Holy Unmercenary and Wonder-Workers, Cosmas and Damian, may we all be counted merciful, even as our Heavenly Father is merciful. Amen!

With paternal love in Christ,

† ELPIDOPHOROS
Archbishop of America

Note:

To be read in all the parishes of America on Sunday, October 29, 2023.



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 303/2023

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την έορτή τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

29 Ὀκτωβρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ» (Λουκ. 6:36).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἐθνικὴ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας τιμᾷ τὴ μνήμη τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τὴν ἡμέρα τῆς έορτῆς τους, τὴν 1η Νοεμβρίου, προσφέροντας δωρεές γιὰ τὶς φιλανθρωπικὲς διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου ἀσκοῦν τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ μας πίστη μὲ τὸν τρόπο ποὺ μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο. Γνωρίζουν τί σημαίνει νὰ εἶσαι ἐλεήμων, μὲ συμπόνια γιὰ τὸν συνάνθρωπο, ἀναγνωρίζοντας καὶ ἀνακουφίζοντας τὰ βάσανα τῶν ἄλλων. Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου εἶναι οἱ πνευματικὲς καὶ φυσικὲς μητέρες τῆς ἐκκλησίας μας, μιμούμενες στὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη τὸν «Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Ἡ ἀφοσίωση δὲ στὸ Οἰκουμενικὸ μας Πατριαρχεῖο δείχνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ ἡ ἀγάπη μεταμορφώνεται μέσῳ τῶν διακονιῶν τοῦ Πατριαρχείου, πρὸς ὄφελος κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας μας.



Προτρέπω, λοιπόν, αυτή την Κυριακή, στις 29 Οκτωβρίου, παραμονή της έορτής τών αγίων Αναργύρων, κάθε ένορία αλλά και κάθε ένοριτή ξεχωριστά, νά στηρίξουν γεναιόδωρα τὸ ἔργο τών Φιλοπτώχων ἀδελφοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Μένουν ἀκόμη πολλὰ νά γίνουν γιὰ τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Μπαλουκλή, τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ τόσους πολλοὺς ἀδελφούς και ἀδελφές στή Βασίλισσα τών Πόλεων, ἀλλὰ και γιὰ ὅλες τῖς διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τὴν οἰκουμένη. Πρεσβείαις τών αγίων και θαυματουργῶν Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανοῦ, ἄς γίνουμε ὅλοι μας ἐλεήμονες, καθὼς και «ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, οἰκτίρμων ἐστὶ».

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τῖς ένορίες τῆς Ἀμερικῆς τὴν Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023.