



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια» (Τροπάριο Γ'
Ὡδῆς Κανόνος Πάσχα)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χριστός Ἀνέστη!

Σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἐορτάζει σήμερα, πανηγυρίζει καί εὐφραίνεται μέ τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, πού χαρακτηρίζεται ὡς «*ἐορτῶν ἐορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων*». Καί δικαίως, διότι μέ αὐτήν ὀλοκληρώνεται τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Κύριος, μέ τή σταυρική Του θυσία, προσέφερε ὡς «*ἀμνός τοῦ Θεοῦ*» τό τίμιο αἷμα Του «*λύτρον ἀντί πολλῶν*» καί ἐξαγόρασε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού ἦταν δέσμιες τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἄδου. Μέ τήν Ἀνάστασή Του, διέρρηξε τίς πύλες τοῦ Ἄδου καί κατήργησε τόν θάνατο, λυτρώνοντας τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τίς ὀλέθριες συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί χαρίζοντας του τήν αἰώνια ζωή. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπογραμμίζει πῶς, ὅσα ἔπαθε ὁ Χριστός, τά ἔπαθε γιά τόν ἄνθρωπο, καί τονίζει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀνήκει σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, καθώς προαναγγέλλει τήν ἀνάσταση κάθε ἀνθρώπινης ὑπαρξης.

Δικαίως, λοιπόν, σήμερα ὅλη ἡ κτίση «*ἀγάλλεται καί χαίρει*» μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ μαζί μέ τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι ἡ κορωνίδα της, ἀνακαινίζεται καί αὐτή. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, πού ξεχύθηκε ἀπό τό κενό μνημεῖο Του, λάμπει καί πλημμυρίζει ὀλόκληρη τήν κτίση, τήν ὄρατή καί τήν ἀόρατη, φθάνοντας μέχρι τά καταχθόνια τοῦ Ἄδου. Ὁ Χριστός, πού εἶναι «*τό φῶς τοῦ κόσμου*», διαλύει τό πυκνό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, καταυγάζοντας καί ἀνακαινίζοντας τά πάντα.

Ὅπως χαρακτηριστικά διακηρύττει ὁ ἱερός ὑμνογράφος καὶ ψάλλουμε στήν ἀναστάσιμη ἀκολουθία, «*νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια*».

Ὁ ἑορτασμός ὅμως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δέν ἐξαντλεῖται στήν ἐτήσια ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἀλλά ἐκδηλώνεται στήν καθημερινότητα κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ, ἀποτελώντας βίωμα. Στο πλαίσιο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μας κάθε Κυριακή μᾶς ὑπενθυμίζει τή σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως. Κάθε Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ μυστηριακή βίωση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καὶ συνάντηση μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό, πού εἶναι «*ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις*». Ὁ Ἀναστάς Κύριος μᾶς καλεῖ νά Τόν ἀκολουθήσουμε μέ ἐμπιστοσύνη, νά στηρίξουμε σέ Αὐτόν ὅλες μας τίς ἐλπίδες καί νά νοιώσουμε τό φῶς Του, καλλιεργώντας τήν προσωπική μας σχέση μαζί Του μέσα ἀπό τή συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πνευματικός Σας πατέρας, τή λαμπροφόρο αὐτή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, εὐχομαι ὀλόθερμα τό ἀνέσπερο φῶς Του νά φωτίζει ἐσᾶς προσωπικά καί τίς οἰκογένειές σας καί νά καταυγάζει κάθε σας σκέψη καί πράξη. Οἱ ζωογόνες ἀκτῖνες τοῦ θείου φωτός ἄς θερμάνουν τις καρδιές ὄλων μας, γεμίζοντάς τες μέ τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἀγάπη πρὸς ὅλους, τή συγχωρητικότητα, τή συγκατάβαση καί τή μακροθυμία, ὥστε νά προγευόμαστε ἀπό τώρα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Μέ Ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ