



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Sunday of Orthodoxy 2020

The Very Reverend and Reverend Clergy

Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Communities of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

In the 8th and 9th centuries the Byzantine Empire endured a harsh persecution perpetrated by some of its emperors and certain ecclesiastical figures who had been led astray in their theological conclusions. The persecution concerned the presence and usage of icons in the spiritual lives of Christians. Some of the people at the time believed that the recent military losses suffered by the empire were divine retribution for what was perceived as idolatry. There would subsequently be a series of emperors who persecuted Patriarchs, other clergy, monastics, and laity alike who held firmly to the tradition of using imagery in their spiritual lives.

As we well know, however, the usage of imagery in our spiritual lives is neither contrary to Holy Scripture nor to the tradition of the Church. This is because we, as Orthodox Christians, do not worship icons - we venerate icons. It was precisely this controversy which begat the 7th Ecumenical Council at Nicaea in 787. The Fathers of the Council determined that we can depict icons because of the Incarnation of Christ in which God revealed Himself to us giving full meaning to the Biblical verse, *"Let us make man in our image, according to our likeness"* (Genesis 1:26).

Thus, on this day we celebrate a feast wherein we affirm the faith of the Apostles, the faith of the Fathers, and the faith which has established the universe. In affirming our faith and the timeless truths which have been passed down to us, we affirm and defend our Orthodoxy. We defend our faith not as Greeks nor as Russians; not as Arabs nor as Serbs; neither as Romanians nor as Americans. As Orthodox Christians, we defend the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church, undivided and undefiled.

As the united Body of Christ, we are called not just to keep the faith of the Church within our hearts, but to express this faith through our works. This is why at all times we must seek to feed the hungry, shelter the poor, help the destitute, and defend the defenseless. We do these things not because society expects us to do them, but because we respect the personhood of each and every person since we recognize that each person is made in the image and likeness of God.

This is also why it is essential to acknowledge and support the crucial work of the Philoptochos Sisterhood of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey. Your support is essential for the Philoptochos Sisterhood to make a difference in the lives of countless persons who need the help of this Sisterhood. A special offering tray will be passed today in all Parishes of our Metropolis so you can actively participate in this Lenten season by aiding the poor through generous giving. May this Holy and Great Lent bring you many blessings, love, humility, patience, kindness, and every good virtue that we need for our salvation as we journey together to our Lord's glorious Resurrection from the dead.

With Paternal Love and Blessings,

A handwritten signature in black ink that reads "Metropolitan Evangelos". The signature is written in a cursive, flowing style. The word "Metropolitan" is written in a larger, more prominent script, and "Evangelos" is written in a similar but slightly smaller script to its right. The signature is centered on the page.

† E V A N G E L O S
Metropolitan of New Jersey

To be read from the Pulpit on Sunday, March 8, 2020

Checks are to be made payable to the GOMNJ Philoptochos Sisterhood



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς Ὄργανώσεις
τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἀγίων καί σεπτῶν εἰκόνων, γενομένης παρά τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ καί τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπί Πατριαρχείας τοῦ ἀγίου καί ὁμολογητοῦ Μεθοδίου»
(Συναξάριον)*

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Βρισκόμαστε ἤδη, μέ τὴν Χάρι τῶν Θεοῦ, στό τέλος τῆς πρώτης ἐβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς πνευματικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου, πού μᾶς προετοιμάζει ψυχικά καί σωματικά γιά τὴν ὑποδοχή τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρῶτος σταθμὸς σέ αὐτό τό πνευματικὸ ταξίδι ἀποτελεῖ ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἐνῶ μέ τούς παραπάνω λόγους, ὁ ἱερός Συναξαριστὴς μᾶς εἰσαγάγει στό νόημα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ θριάμβου τῆς Ὁρθοδόξου πίστεώς μας, γνωστῆς καί ὡς «Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας»..

Γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ μας ἱστορία ὅτι ἡ Ἁγία Ἐβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, πού συγκλήθηκε στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 787 μ.Χ., καταδίκασε τὴν αἵρεση τῶν Εἰκονομάχων, οἱ ὅποιοι μάχονταν τὴν τιμὴ καί προσκύνηση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ὡς εἰδωλολατρικὴ ἔκφραση. Αὐτὴ ἡ αἵρεση εἶχε διχάσει τὸν Ὁρθόδοξο πιστὸ λαὸ καί ὀδήγησε σέ φοβεροὺς διωγμοὺς ἐκείνων πού τιμοῦσαν τίς Εἰκόνες καί ἔμεναν πιστοὶ στὴν ἐπὶ αἰῶνες διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετά ἀπὸ διώξεις, βασανιστήρια, μαρτύρια καί κακουχίες πού υπέστησαν οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, ἦρθε ἡ στιγμή τῆς ἱερᾶς δικαιώσεως, ὅταν ἡ Αὐτοκράτειρα Ἁγία Θεοδώρα, ὡς Ἐπίτροπος τοῦ ἀνήλικου γιοῦ τῆς Μιχαήλ, συγκάλεσε Σύνοδο τό ἔτος 843 μ. Χ. στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μεθοδίου. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἀποκατέστησε ὀριστικὰ τὴν τιμὴ καί προσκύνηση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, ἐπικυρώνοντας τὸν Ὅρο τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων διευκρίνισε ὅτι: «μέσω τῆς προσκύνησης τῶν εἰκόνων λατρεύουμε τὸν Θεὸ καί τιμοῦμε

τούς αγίους Του ἀφοῦ ἡ τῆς εἰκόνας τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει. Ὅποιος προσκυνᾷ τὴν εἰκόνα, προσκυνᾷ τὴν ὑπόσταση τοῦ εἰκονιζομένου.»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ὁρθόδοξος μας πίστις εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Γνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε πλασμένοι «κατ'εἰκόνα καὶ καθ'ὀμοίωσιν Θεοῦ». Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, νὰ διατηρήσουμε ἀμόλυντη τὴν ἐσωτερικὴ μας εἰκόνα, τὸ δοσμένο «κατ'εἰκόνα», στοχεύοντας στό «καθ'ὀμοίωσιν», πού εἶναι κατὰ τοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφόρους Πατέρες, ὁ τελικὸς στόχος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κατάκτηση τοῦ Παραδείσου, ἡ θέωση.

Γιὰ νὰ πορευθοῦμε ὁμῶς ἀπὸ τὸ «κατ'εἰκόνα» στό «καθ'ὀμοίωσιν» χρειάζεται πνευματικὸς ἀγῶνας καὶ ψυχικὴ κάθαρση, δωρεές πού μᾶς δίνονται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ὀνομάζεται «Ὁρθοπραξία». Δηλαδή ὁ συνδυασμὸς τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως μὲ τὴν πράξη. Καὶ ὅταν λέμε «πράξη» ἐννοοῦμε τὴν πνευματικὴ ζωὴ, τὴν συμμετοχὴ μας στὰ ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, στίς ἱερές Ἀκολουθίες πού ἰδιαίτερος μᾶς προσφέρει ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν ἄσκηση τῆς Νηστείας καὶ ἀσφαλῶς τὴν ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. Ἄλλωστε, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφότης: «οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχη, νεκρά ἐστὶ καθ' ἑαυτὴν» (Ἰακώβ. 2, 17).

Μέσα σέ αὐτὸ τὸ θριαμβευτικὸ πνεῦμα τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς τῆς Ὁρθοδοξίας μας, εὐχομαι σέ ὅλους κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Πανάγιο Θεό, καλὴ δύναμη στὸν ἀγῶνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ποτέ τοὺς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Αὐτοὺς πού ἀντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες ὥστε νὰ ἀνταπεξέλθουν στὴν καθημερινότητα τοῦ βίου. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τὸ ἔργο πού ἐπιτελεῖται σέ κάθε Κοινότητά μας καὶ τὸ ἔργο πού ἀθόρυβα ἐπιτελεῖ καθημερινά ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις, μέσω τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος. Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν ὅλους νὰ συνεισφέρετε, κατὰ τὸ δυνατόν, στὸν δίσκο πού θὰ περιαχθεῖ εὐθύς ἀμέσως ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἑνορίας σας, πρὸς ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσῆς.

Χρόνια πολλά! Καλὸν πνευματικὸν ἀγῶνα,
Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ