



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2017

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὄρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί,
ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν.» (Εφεσ. ε' 15-17)*

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σύμπασα ἡ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότητα ἐορτάζει, τιμᾷ καί πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὑπῆρξαν καί συνεχίζουν ἀενάως νά ὑπάρχουν στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας τά φωτεινά καί ὀλόλαμπρα παραδείγματα πίστεως, γνώσεως καί χριστιανικῆς βιοτῆς. Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες συνδύασαν αὐτές τίς ἀρετές καί τό ἀποτέλεσμα που προέκυψε ἦταν ἀπαράμιλλο! Ἡ κατά κόσμον μόρφωσή τους, μιᾶς καί κατεῖχαν ὅλες τίς γνώσεις τῆς ἐποχῆς τους, συνδυάστηκε καί ἐνώθηκε μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὡς ἐκ τούτου ξεπέρασαν σέ σοφία καί ἀρετή καί τούς πλέον πανεπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι τότε ἀλλά καί σήμερα διατείνονται καί πρεσβεύουν πῶς εἶναι ἀδύνατον νά συνδυαστεῖ ἡ πίστη μέ τήν λογική. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, πιστοί στήν διδακαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας μας ξεκαθάρισαν πῶς ἐκεῖ πού σταματάει ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου, ἡ πεπερασμένη καί περιορισμένη, ξεκινᾷ τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἡ πίστη. Ὅτι δέν μπορούμε νά δοῦμε μέ τά ἀνθρώπινα μάτια, τό βλέπουμε μέ τά μάτια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς μας. Καί αὐτό ὀνομάζεται πίστη, ἐμπιστοσύνη δηλαδή σέ κάτι τό ὁποῖο δέν ψηλαφοῦμε κατά τό ἀνθρώπινο.

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες παρέλαβαν καί υιοθέτησαν τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφική σκέψη καί τήν ἀπογείωσαν σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἀφοῦ μέχρι τότε ἦταν ἀτελής. Πράγματι, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες διψοῦσαν γιά ἀρετή καί πίστευαν βαθιά αὐτό πού τούς ἔλειπε ὅμως ἦταν ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, καί ὡς ἐκ τούτου μέσω τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, συνεργεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς ἀποκαλύφθηκε. Ἔτσι, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες συνδυάζοντας τίς δύο μοναδικές διδασκαλίες, μᾶς παρέδωσαν ἕνα ὀλοκληρωμένο σύστημα πίστεως, σοφίας, ἀρετῆς καί κατ'ἀνθρώπον τελειότητος. Μᾶς ἀπέδειξαν δέ, πῶς ἡ πίστη μέ τήν ἐπιστήμη καί τήν γνώση, δέν εἶναι ξένες καί ἀπομονωμένες, ἀλλά ἡ μία ὁδηγεῖ στήν ἄλλη ὅσο περισσότερο ὁ ἀνθρώπος γνωρίζει καί

ἐρευνᾶ, τόσο πιά κοντά πλησιάζει στόν ἀληθινό Θεό.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἀλλά καί γιά πολλούς ἄλλους πού εἶναι ἀδύνατον νά παρετεθοῦν, ἡ Ἐκκλησία μας ὠρίσε τούς τρεῖς μεγάλους αὐτούς Πατέρες, οὐ τυχαίως, ὡς τούς προστάτες καί φωτιστές τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων. Τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων πού ἔδωσαν τά φῶτα τους σέ ὀλόκληρη τήν οἰκουμένη καί συνεχίζουν. Τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων πού τιμοῦν τόν ἄνθρωπο ὡς ὀλοκληρωμένη ὄντοτητα μέ ἀθάνατη ψυχή. Τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων πού διδάσκουν τήν σοφία, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν δικαιοσύνη, καί ὅλες τίς ἀρετές που διδάσκει ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός, διά τοῦ Ευαγγελίου Του καί διά τῶν Ἁγίων Πατέρων. Των Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, πού καί ἐμεῖς ἔχουμε τήν μεγάλη τιμῆ νά κατέχουμε, νά γνωρίζουμε καί νά ἀγαποῦμε ἀλλά καί τήν μεγάλη ευθύνη νά διδάξουμε καί νά μεταλαμπαδεύσουμε στίς ἐπόμενες γενεές.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Εἴμαστε ὑπερήφανοι πού εἴμαστε Ἕλληνες ἀλλά καί εὐλογημένοι πού γεννηθήκαμε Χριστιανοί Ὁρθόδοξοι! Σέ μία λοιπόν ἐποχή δύσκολη καί κρίσιμη, ὅπου ὅλα ἐξαθλιώνονται, ἡ Γνώση ἐξευτελίζεται καί ἡ Πίστη ἰσοπεδώνεται, ἐμεῖς οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί, πού ζοῦμε στήν Ἀμερική, ἀγαποῦμε τήν Πατρίδα καί πιστεύουμε στόν ἀληθινό Θεό, ἄς ἀγωνιστοῦμε ἀκόμα περισσότερο ὥστε νά κρατήσουμε τά ἰδανικά τῆς φυλῆς καί τήν πίστη τῶν Πατέρων μας. Ἀς ἀγωνιστοῦμε νά διατηρήσουμε τήν ΓΛΩΣΣΑ μας, τήν γλῶσσα πού μιλοῦσε ὁ Χριστός μας, οἱ Πατέρες μας, οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι· τήν γλῶσσα πού φώτισε τόν κόσμο διά τῆς ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ Εὐαγγελίου. Μιά γλῶσσα πού δυστυχῶς πολλές φορές δέν ἐκτιμοῦμε καί ἴσως τήν ἀφήσουμε νά χαθεῖ.

Ὡς Ποιμενάρχης καί Πνευματικός σας Πατέρας σᾶς παρακαλῶ νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζί ἐνωμένοι, Κλῆρος καί Λαός, ὥστε νά κρατήσουμε τήν γλῶσσα μας, μέ τίς εὐχές καί πρεσβείες τῶν Προστατῶν μας Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Εὐχομαι δέ, στά παιδιά μας πού σπουδάζουν στά ἑλληνικά μας σχολεῖα καθώς καί στούς διδασκάλους τους, καλή ἐπιτυχία καί πρόοδο!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ