



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2017

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τοὺς ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὁρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σοι πατροπαράδοτον σέβας·
ἐν σοί ἐγεννήθημεν, ἐν σοί ζῶμεν, καὶ ἐν σοί κοιμηθησόμεθα· εἰ δέ καλέσει καιρός,
καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα» (Ἰωσήφ Βρυέννιος)*

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία στὸν θρίαμβο τῆς Ὁρθοδοξίας· τῆς ὀρθῆς δηλαδή διδασκαλίας καὶ πίστεως, ἡ ὁποία κρατᾶ καὶ διατηρεῖ ἀμόλυνη καὶ ἀνόθευτη τὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἱερῶν Πατέρων μας γιὰ 2000 χρόνια. Ἀφορμὴ τοῦ σημερινοῦ ἐορτασμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθινῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας, πού ἔλαβε χώρα τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ ἔτους 843 μ.Χ., ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο καὶ τὴν Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα. Τότε δόθηκε ὀριστικὰ τέλος στὴν πολύχρονη διαμάχη πού εἶχε διχάσει τὴν Ἐκκλησία, ἃν πρέπει νὰ τιμῶνται καὶ νὰ προσκυνοῦνται οἱ ἱερές εἰκόνες, μέ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 787 μ.Χ. διὰ τῆς ὁποίας οἱ ἱερές εἰκόνες ἀποτελοῦν ὄχι ἀντικείμενα λατρείας, ἀλλὰ τιμῆς πρὸς τὸν εἰκονιζόμενο: «ἡ γὰρ τῆς εἰκόνας τιμὴ ἐπὶ τό πρωτότυπον διαβαίνει...καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα, προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν.» Ἡ προσκύνηση δηλαδή τῶν ἁγίων Εἰκόνων δέν ἀποτελεῖ εἰδωλολατρικὴ ἐκδήλωση (ὅπως ὑποστήριζαν οἱ εἰκονομάχοι) ἀλλὰ οὐσιαστικὴ τιμὴ πρὸς τὸν εἰκονιζόμενον καὶ ἔνδειξη βαθιᾶς καὶ εὐλικρινοῦς πίστεως.

Ἡ λέξις «Ὁρθοδοξία» σημαίνει τὴν σωστὴ ἀντίληψη, τὴν σωστὴ ἰδέα, τὴν ἀλήθεια δηλαδή ὡς πρὸς τὴν ἔκφραση τῆς πίστεως μας. Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἀληθινὸ Θεό: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 17, 22). Στὸ ἐρώτημα, ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; ὁ Κύριος ἀπαντᾷ: «Εγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. 14, 6). Βλέπουμε λοιπὸν πὼς τελικά ἡ «μόνη» ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ νὰ Τὸν γνωρίσουμε πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ φωτεινὸ μονοπάτι τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὅποιοδήποτε ἄλλο μᾶς ὁδηγεῖ στό ψέμα, στοὺς «ψεύτικους θεοὺς» αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ μᾶς ἀποπροσανατολίζει ἀπὸ τὸν ἕνα καὶ πραγματικὸ σκοπὸ μας· τὴν θέωση καὶ τὴν κατάκτηση τοῦ Παραδείσου. Βέβαια, Ὁρθοδοξία σημαίνει καὶ «ὀρθοπραξία», δηλαδή συνδυασμὸς τῆς ἀληθινῆς πίστεως μὲ τὰ θεάρεστα ἔργα· συνδυασμὸς τύπου καὶ οὐσίας, θεωρίας καὶ πράξης, διδασκαλίας καὶ βιώματος· ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία: ἀλήθεια, βίωμα καὶ τρόπος ζωῆς!

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται σαφές καὶ ξεκάθαρο ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι ὄχι μόνον κατέχουμε τὴν ἀληθινὴ πίστη, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀλήθεια στή ζωὴ μας προδίδουμε τὴν Ὁρθοδοξία μας. Ὁφείλουμε νὰ εἴμαστε ΑΛΗΘΙΝΟΙ σέ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μας. Νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ στὴν πίστη μας, στοὺς συνανθρώπους μας, στόν ἑαυτὸ μας καὶ προ πάντων, στόν Θεό. Ὁ Θεὸς δὲν ἀγαπᾷ τὸ ψέμα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιβραβεύει καὶ τιμᾷ τὴν ἀλήθεια, ὅσο σκληρὴ καὶ ἄν εἶναι κάποιες φορές. Ἡ σημερινὴ λοιπὸν ἐορτὴ, ἃς γίνῃ ἡ αἰτία ὥστε νὰ ἀλλάξουμε, νὰ γίνουμε ἀληθινὰ Ὁρθόδοξοι, νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ λάθη μας καὶ τίς ἁμαρτίες μας καὶ μὲ εἰλικρίνεια νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὰ διορθώσουμε. Σέ αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθήσει δραστικὰ ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού εἶναι περίοδος μετανοίας, ἀλλαγῆς καὶ ἐξομολογήσεως.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ βαδίζει ἀνάμεσα σέ δυσκολίες καὶ ἐμπόδια ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Πολεμεῖται διαρκῶς, ἀλλὰ πάντοτε νικᾷ, γιὰ τὴν ἀλήθεια, διακηρύσσει τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ὁμολογεῖ «Χριστὸν ἑσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα». Ἐορτάζοντας σήμερον τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, ἃς ὑποσχεθοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας μὲ ὅποιοδήποτε κόστος· ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἴδια μας τὴν ζωὴ. Ἄς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριον γιὰ τὴν μεγάλη Του εὐλογία νὰ γεννηθοῦμε Ὁρθόδοξοι, καὶ νὰ φέρουμε στοὺς ὤμους μας τὴν βαρὴ κληρονομίᾳ τῶν Πατέρων μας, τὴν ὁποία καλούμαστε νὰ τὴν μεταδώσουμε καὶ στίς ἐπόμενες γενεές. Ἡ Ὁρθοδοξία μας θριαμβεύει πάντοτε ἀλλὰ καὶ σήμερον, καὶ ἐμεῖς πού ζοῦμε στὴν εὐλογημένη Χώρα τῆς Ἀμερικῆς, εἴμαστε οἱ σύγχρονοι ἱεραπόστολοι, πού μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς μας

καί τά ἔργα μας μπορούμε νά προσελκύσουμε καί ἄλλες ψυχές στήν ἀληθινή πίστη καί δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέσα σέ αὐτό τό χαρμόσυνο πνεῦμα τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς, σᾶς καλῶ ὅλους στόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἔμπρακτη βοήθεια τῶν οικονομικῶς ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας, καί σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε, κατά τό δυνατόν, στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ εὐθύς ἀμέσως ἀπό τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἑνορίας σας, πρὸς ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐχαριστῶν ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν στήριξή σας στό ἔργο πού ἐπιτελοῦμε, εὐχομαι πατρικῶς ὅπως Κύριος ὁ Θεός σᾶς δίδει υἰγεία καί κάθε εὐλογία.

Χρόνια πολλά! Καλή συνέχισιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ