



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2017

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὄρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί,
ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν.» (Εφεσ. ε' 15-17)*

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ τήν Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
εἰσερχόμεθα στό νέο ἔτος. Τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ ἑορταζομένου σήμερα
Ἀγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί παραδειγματιζόμεθα ἀπό τό ἅγια βιοτή του. Ὁ
Μέγας Βασίλειος ἔκανε πράξη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή του καί ἔτσι δίδαξε
τούς ἀνθρώπους. Γι' αὐτό ὀνομάστηκε «Μέγας» κατά τήν διδαχή του Κυρίου μας:
«ὅς δ' ἂν ποιήσῃ καί διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»
(Ματθ. ε' 19). Παράλληλα, τιμοῦμε τήν Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Περιτομῆς
τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία συνετελέσθη κατά τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τῆς γεννήσεώς Του,
γεγονός πού μᾶς ὑπενθυμίζει μεταξύ ἄλλων τήν ἄκρα συγκατάβαση καί
ταπείνωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία του κόσμου.

Μαζί ὅμως μέ τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας, σήμερα ἑορτάζουμε καί τήν
ἀπαρχή τοῦ νέου πολιτικοῦ καί κοσμικοῦ ἔτους· τό ὀνομάζουμε κοσμικό ἀφοῦ γιά
τούς Ὄρθοδόξους Χριστιανούς ἡ νέα ἐκκλησιαστική χρονιά ἄρχεται τήν πρώτη
Σεπτεμβρίου. Μᾶς δίνεται λοιπόν ἡ εὐκαιρία νά προσδώσουμε σέ αὐτήν τήν
κοσμική ἑορτή πνευματικό χαρακτήρα.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ἀναφέρθηκε ἀνωτέρω θέτει στήν
σωστή ὀρθόδοξη πνευματική διάσταση τήν ἀλήθεια περί τοῦ «χρόνου». Ὁ χρόνος
δέν εἶναι δικός μας, ἀλλά τοῦ Θεοῦ. Μᾶς δόθηκε ὡς δῶρο ὥστε νά ἐργαζόμεθα γιά
τήν σωτηρία μας. Σύμφωνα μέ τόν Ἀπ. Παῦλο ὁ χρόνος ἀποτελεῖ τόν «καιρό»
δηλαδή τήν «εὐκαιρία» καί μᾶς συμβουλεύει νά τόν ἀξιοποιοῦμε μέ σύνεση καί

φρόνηση «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσὶ». Νά μὴν αφήνουμε νά περνᾷ ὁ καιρὸς χωρὶς πνευματικὴ ἐργασία διότι οἱ ἡμέρες πού ζοῦμε εἶναι πονηρές. Αὐτό σημαίνει πὼς ὁ Διάβολος μᾶς στήνει παγίδες ἀνά πάσα στιγμή μέ σκοπό νά μᾶς παραπλανήσει καί νά μᾶς κάνει δικούς του.

Πόσο ἐπίκαιρος ἀκούγεται σήμερα αὐτός ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου! Ζοῦμε πράγματι σέ ἡμέρες πονηρές. Στίς μέρες μας τό κακό κυριαρχεῖ. Καθημερινά βλέπουμε ὅτι διαστρέφεται ἡ ἔννοια τοῦ καλοῦ, τοῦ ἠθικοῦ, τοῦ ὠραίου. Χρειαζέται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. «Βλέπετε πὼς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν», λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἅς προρευθοῦμε καί αὐτὴ τὴν νέα χρόνια καί ἅς συνειδητοποιήσουμε ὅτι καθημερινά ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15, 5). Ἄς προσέξουμε λοιπόν! Μὴν παρασυρόμαστε ἀπὸ τό ρεῦμα τοῦ κόσμου. Μὴ σπαταλᾷμε τὸν χρόνο μας σέ πράγματα πού φθείρουν τὴν ψυχὴ μας. Μὴν αφήνουμε τὸν ἑαυτό μας ἐκτεθειμένο στὴν ἁμαρτία καί σέ ὅτιδήποτε μᾶς παρουσιάζουν οἱ ἄλλοι ὡς «καλό». Ἄς ἀξιοποιήσουμε τὸν χρόνο μας συμμετέχοντας σέ ἔργα ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ἄς καλλιεργήσουμε τὴν ψυχὴ μας μέ πνευματικὴ μελέτη καί προσευχή. Ἄς συμμετέχουμε πιὸ ἐνεργά, τακτικά καί πρόθυμα στὰ ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί κυρίως στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς. Ἄς εὐχαριστήσουμε τὸν Πανοικτίρμονα Κύριο γιὰ τὴν εὐκαιρία πού μᾶς δίδει νά ἐορτάσουμε μέ τίς οἰκογένειές μας αὐτὴν τὴν ἡμέρα καί ἅς Τοῦ ὑποσχεθοῦμε πὼς μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις θά ἀγωνισθοῦμε ὥστε νά φανοῦμε ἀντάξιοι στίς πλούσιες δωρεές Του καί αὐτὴν τὴν νέα χρονιά καί θά ἐντεινούμε ὀλοένα τὸν ὠραῖο ἀγῶνα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ