



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 2017

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρός σύλληψιν τῆ Ἀπειρογάμῳ
καί τήν εὐκαρπον ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρόν ὑπέδειξεν ἡδύν ἅπασι,
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· Ἀλληλουῖα»*

(Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὐρισκόμενοι ἤδη στό μέσον τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου πού μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας ὡς εὐκαιρία ἐσωτερικῆς πνευματικῆς καθάρσεως ἀλλά καί προετοιμασίας γιά τήν ὑποδοχή τῆς Ἀναστάσεως, ἐορτάζουμε σήμερα τό κοσμοσωτήριο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ σημερινή ἐορτή ἀσφαλῶς συνδέεται μέ τό χρονικό διάστημα τῶν ἐννέα μηνῶν πού προηγοῦνται πρό τῶν Χριστουγέννων, ἀλλά παράλληλα συνδέθηκε μέ τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καί τοῦτο διότι τό γλυκύτατο πρόσωπο τῆς Παναγίας κυριαρχεῖ μέσα στήν καθημερινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ιδιαίτερα ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Νηστείας, τίς ὁποῖες διανύουμε, καί ἀπό τό πρόσωπο τῆς ὁποίας ἀντλοῦμε δύναμιν γιά τήν συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι γιά ὅλους μας τό ἀπαράμιλλο πρότυπο πίστεως, ταπεινώσεως, ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀγίας βιοτῆς. Ἐκείνη ἦταν ἡ ἐκλεκτή ἀπό τόν Θεό, διότι ἡ ζωή Τῆς ἦταν τόσο ἀγνή καί ἀμόλυντη ὥστε κρίθηκε ἡ

κατάλληλη για να φιλοξενήσει στα παρθενικά Της σπλάχνα τόν Κύριο τής Δόξης καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

Τελώντας τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν κατά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἐξυμνοῦμε τίς ἀρετές τῆς Θεοτόκου καί ψάλλουμε: «Χαῖρε κλίμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός, χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Ὁμολογοῦμε εὐθαρσῶς ὅτι Ἐκείνη εἶναι γέφυρα, ἡ κλίμακα, ἡ ὁδός, διά τῆς ὁποίας ἐνώνεται ἡ γῆ μέ τόν Οὐρανό ἢ κτίση μέ τόν Κτίστη οἱ ἄνθρωποι μέ τόν Θεό. Χωρίς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο εἶναι ἀδύνατον νά ἐπιτύχουμε τήν σωτηρία. Αὐτό ἀκριβῶς ὁμολογοῦμε σήμερα, ἐορτάζοντας τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡ Θεοτόκος Μαρία ἀποδεχόμενη τό Μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἀνοιξε τόν δρόμο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Λέγοντας «ναί» στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό θεῖο σχέδιο τῆς Λύτρωσης. Τῆς ὀφείλουμε λοιπόν εὐγνωμοσύνη διότι μέσω Ἐκείνης ἐνηθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν θεῖο τοκετό Της «κατέβασε τόν Θεό στήν Γῆ καί ἀνέβασε τόν ἄνθρωπο στόν Οὐρανόν».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κατ'αὐτήν τήν ἀγία ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐορτάζουμε καί τόν εὐαγγελισμό τοῦ σκλαβωμένου ἐπί αἰῶνες Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἦταν 25 Μαρτίου 1821 ὅταν οἱ πιστοί πρόγονοί μας ἐπέλεξαν νά ἀρχίσουν τόν Ἀγῶνα γιά τήν Ἐλευθερία. Καί ἡ Ἱστορία ἀπέδειξε ὅτι ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐνωμένοι κάτω ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Ἑλληνική Σημαία, τότε κάνουν θαύματα! Πράγματι, ἀποτελεῖ ἀνεξήγητο γεγονός τό πῶς ἕνας λαός σκλαβωμένος γιά αἰῶνες, χωρίς ὑλικές δυνάμεις, χωρίς ὅπλα καί στρατό, χωρίς ὑποστήριξη ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, κατάφερε νά ἀντιμετωπίσει τίς μυριάδες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καί στό τέλος νά νικήσει καί νά κατακτήσει καί πάλι τήν ἐλευθερία του. Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ξέρουμε τήν ἀπάντησιν ἣταν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πού τούς σκέπασε καί τούς ἔκανε νά κατατροπώσουν τόν ἀνίκητο στρατό τοῦ Δράμαλη καί τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ. Ἦταν ἡ Παναγία Μητέρα πού τούς κράτησε, τούς ἐμψύχωσε καί τούς συμπαραστάθηκε. Καί αὐτό διότι οἱ Πατέρες μας, οἱ ἥρωες αὐτοί τῆς ἐνδόξου Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, πολέμησαν «για τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἀγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Ἄς ἀναλογιστοῦμε ἐτούτη τὴν ὥρα ὅλοι μας, τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος καὶ ἅς κάνουμε τίς συγκρίσεις μέ τὸ σήμερα. Ἄραγε, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τοῦ 21^{ου} αἰῶνα, μιμούμαστε τοὺς προγόνους μας; ἀγαποῦμε τὸ Ἔθνος μας μέχρι θανάτου; πιστεύουμε ἀκράδαντα στὸν Θεό ὥστε νά δώσουμε μέχρι καὶ τὴν ζωὴ μας γιὰ Αὐτόν;

Ἄς γίνει λοιπόν ἡ σημερινὴ Ἑορτὴ καὶ Ἐπέτειος ἡ εὐκαιρία νά ἐντοπίσουμε τὰ λάθη μας καὶ τίς ἀδυναμίες μας, καὶ ὅλοι μαζί ΕΝΩΜΕΝΟΙ, μέ ἀγάπη καὶ ἀλληλοστήριξη νά συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα τῶν προγόνων μας γιὰ ἐνότητα, πρόοδο καὶ ἐθνικούς θριάμβους.

Εὐχομαι ὅπως ἡ Παναγία Θεοτόκος εὐλογεῖ τὸ Ἔθνος μας, τὸν ἑλληνισμό τῆς Ἀμερικῆς, τὰ παιδιά μας, τοὺς γέροντες καὶ ἅπαν τὸ πλήρωμα τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅλους ἐσᾶς πού ἀποτελεῖται τὰ τίμια μέλη τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ζήτω τὸ Ἔθνος μας! Χρόνια πολλά καὶ εὐλογημένα!
Καλὴ συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καὶ διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ