



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 2016

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλήρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, **ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!**

Μέσα σ' αὐτό τό χαρμόσυνο κλίμα τῶν ἡμέρων, ζῶντας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἐορτάζουμε καί ἐφέτος τήν σημερινή ἡμέρα, ἡ ὁποία εἶναι παγκοσμίως ἀφιερωμένη στό γλυκύτερο πρόσωπο τοῦ κόσμου, στήν ΜΗΤΕΡΑ. Ἡ ἐορτή αὐτή εἶναι μέν κοσμικοῦ χαρακτήρα, ἀλλά συνάμα μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ἐκδηλώσουμε τήν ἀγάπη μας καί τόν σεβασμό μας, ἀλλά καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη μας σέ ἐκείνη πού μᾶς ἔφερε στόν κόσμο, καί εἶναι -μετά Θεόν- ἡ σημαντικότερη ὑπαρξη γιά κάθε ἄνθρωπο. Καί δέν θά ἦταν ὑπερβολή ἂν λέγαμε πώς ἓνα πρόσωπο τόσο σημαντικό σάν τήν μητέρα θά ἄξιζε νά τιμᾶται ἀκόμη καί κάθε ἡμέρα.

Τό ἔργο τῆς μητέρας εἶναι ἀναμφισβήτητα ἱερό καί ἅγιο. Ξεκινά ἀπό τήν σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου καί δέν τελειώνει ποτέ. Ἡ μητέρα καθημερινά πονᾷ γιά τά παιδιά της, ὄχι μόνον κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης ἀλλά μέχρι νά κλείσει τά μάτια. Πόνος, ἀγωνία, μέριμνα, ἐνδιαφέρον, ἀγάπη, φροντίδα, προσευχή, ὑπομονή, καλοσύνη, μακροθυμία, συγχώρεση, εἶναι μόνο λίγα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού κοσμοῦν μιά σωστή μητέρα. Τό ἔργο τῆς μητέρας εἶναι αὐτό πού χαρακτηρίζει τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας, ἀλλά καί ἀπό αὐτό τό ἔργο ἐξαρτάται καί τό πνευματικό μέλλον κάθε παιδιοῦ.

Σέ αὐτό τό δύσκολο καί πολυεύθυνο ἔργο, οἱ μητέρες δέν εἶναι μόνες τους. Ἔχουν δίπλα τους τήν Μητέρα Τοῦ Θεοῦ, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Μεγάλη Μητέρα ὄλων μας, ἡ ὁποία γνωρίζει τί θά πει πόνος καί ἀγωνία, ἀφοῦ εἶδε ἡ Ἰδία τόν Υἱό Της νά βασανίζεται καί νά πεθαίνει πάνω στόν Σταυρό. Αὐτήν πρέπει νά παρακαλοῦν ὄλες οἱ μητέρες καί σέ Αὐτήν νά προστρέχουν σέ κάθε τους πρόβλημα, σέ κάθε τους ἀνάγκη, σέ κάθε τους ἐμπόδιο, σέ κάθε τους χαρά καί θλίψη.

Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν τῆς σημερινῆς ἡμέρας, ἄς εὐχαριστήσουμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τίς μητέρες μας, εἴτε βρίσκονται στή γῆ εἴτε στόν οὐρανό, ἄς τοὺς δείξουμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας, ἄς παρακαλέσουμε τήν Παναγία νά τίς ἐνδυναμώνει καί ἄς τοὺς ποῦμε τά πανέμορφα λόγια τοῦ ποιητοῦ μας Βερίτη:

*«Ὅλα μᾶς τά μαθες, Μάνα γλυκύτατη, ἀτίμητη Μάνα,
καί μέ τῆς Πίστης μας, τ' ἅγιο μᾶς ἔθρεψες κι ἀφθαρτο μάννα.
Μάνα! ποῦ βρήκες τήν τόση στοργή, τήν ἀγάπη τήν τόση;
Μεσ' στήν ἀγκάλη σου, ὦ θαῦμα! κρατᾶς τό Θεό μας, Μητέρα,
κι εἶσαι ἀπ' τή γῆ κι ἀπ' τοὺς κόσμους τῶν ἄστρων, ἐσύ, ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ!!!»*

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἀναστασίμων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

A handwritten signature in blue ink on a white background with a faint grid. The signature reads "ὁ Νέας Ἱερσέης Εὐσεβίου".

† ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ