



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΪΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν κλῆρον,  
Τούς ἐντιμ. Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως,  
τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τας Προέδρους  
καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τούς διδάσκοντας καί  
διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, τας Ὄργανώσεις τῆς  
Νεολαίας καί ἅπαν τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς  
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης

Προσφιλέστατοι Ἀδελφοί μου,

Σέ ἕναν κόσμον ὁ ὁποῖος δοκίμαζε τήν ὀδύνη τοῦ σκότους καί τῆς ἀποστασίας, σέ μια ἀνθρωπότητα, που δοκιμαζόταν στήν ἐμπειρία τῆς πολλῆς ἀμαρτίας, ἄρκεσε ἕνα ξημέρωμα κάπου ἐκεῖ στήν ἄσημη Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας γιά νά ἀνατεῖλη στόν κόσμον τό φῶς ἐκεῖνο που ἔμελλε νά χωρίσῃ τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου στήν πρό αὐτοῦ καί στήν μετά ἀπό αὐτό ἐποχή.

Ἀνέτειλε τό φῶς τοῦ κόσμου καί μαζί Του ἡ ἐλπίδα. Γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα ἢ καλύτερα ἡ βεβαιότητα μιᾶς νέας ζωῆς. Μιᾶς ζωῆς στήν ὁποία πλέον τό σκοτάδι δέ θά ἔχη καμία ἀπολύτως θέση. Μιᾶς ζωῆς στήν ὁποία ὅση κι ἂν ὑπάρξῃ ἀμαρτία, κρατᾶμε βαθεῖα μέσα μας τήν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι ἄλλη τόση θά χαριστῆ ἢ συγχώρεση ἀπό τό Θεῖο Βρέφος τῆς ταπεινῆς φάτνης. Μιᾶς ζωῆς στήν ὁποία δέν χωρᾶ ἡ κατήφεια, στήν ὁποία ἡ ἀπόγνωση εἶναι ἀταίριαστη, στήν ὁποία ὁ Παράδεισος εἶναι πια μία ἀπόλυτα ἐφικτή πραγματικότητα.

Γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, καί ὁ Θεός γίνεται καί ἀνθρωπος. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ταυτόχρονα ἡ χαρά εἰσῆλθε ἀνεπιστρεπτί στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἀναγεννηθοῦμε ριζικά καί νά ἀνακαινιστῆ ὅλη ἡ κρίση γύρω μας.

Ὅμως, ἂν καί στίς ἡμέρες μας ἡ τεχνολογία καί ἡ ἐπιστήμη ὀδηγοῦνται ἀπό ἀνακάλυψη σέ ἀνακάλυψη, κι ἂν διαρκῶς θαυματουργοῦν καί μᾶς ἐκπλήσσουν, ἐντούτοις αὐτός ὁ κόσμος καί οἱ δῆθεν σοφοί του δέν μπόρεσαν ἀκόμη νά κατανοήσουν αὐτό τό μοναδικό καί σωτήριο θαῦμα τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέννων. Καί δέν μποροῦν καί μαζί τους καί ἐμεῖς κάποτε δυσκολευόμαστε διότι μάθαμε ὅλα μᾶ ὅλα νά τά ἐξετάζουμε ἐγκεφαλικά, μέ τίς πεπερασμένες διάνοιές μας καθιστώντας ἀνάπηρη τή μεγάλη δύναμη τῶν καρδιῶν μας. Στό σημεῖο αὐτό ἐντοπίζεται τό μεγάλο σφάλμα μας.

Τό Μυστήριον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅπως καί κάθε Μυστήριον τοῦ Θεοῦ, δέν ἐξετάζεται μέ τή λογική, δέν ἐρευνᾶται μέ τή σκέψη, δέν ὑπόκειται σέ

τύπους μαθηματικούς και σέ πειράματα φυσικής και χημείας. Τά θαύματα του Θεού, τά μεγαλεία Του, θέλουν καρδιά, θέλουν προαίρεση, θέλουν αγαθό λογισμό, απαιτούν και προϋποθέτουν συγχώρεση.

Αυτό είναι τελικά και τό αντίδωρο πού ζητᾶ από τόν κάθε ἕναν από ἐμᾶς ὁ νεοτεχθεῖς Θεάνθρωπος. Μέσα από τό Σπήλαιο, περιστοιχούμενος από τούς ὕμνους τῶν Ἀγγέλων, από τό χνώτο τῶν ζωντανῶν, από τόν ἀπορημένο προστάτη Του Ἰωσήφ και κυρίως από τή στοργή και τήν ἀγάπη τῆς Παναγίας Μητέρας Του και μητέρας ὄλων μας, ὁ Σαρκωμένος Λόγος του Θεοῦ ζητᾶ από ὄσους τιμοῦμε τή Γέννησή Του και προσεγγίζουμε εὐλαβικά τό Ἱερό αὐτό Γεγονός, συγχώρεση, ἀνεξικακία, καρδιά καθαρά και πρό πάντων τίς ἁμαρτίες μας. Γι'αὐτές τίς ἁμαρτίες μας, για τήν ἁμαρτωλή φύση μας, καταδέχθηκε ὁ Βασιλεὺς τῶν Οὐρανῶν νά λάβῃ δούλου μορφή ὥστε νά ἐνδύσῃ μέ τό βασιλικό φόρεμα τῆς Βασιλείας Του τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές ἔρχομαι και σήμερα κοντά σας, για νά μοιραστῶ μέ ἐσᾶς, τόν εὐλογημένο λαό του ἑνσαρκωθέντος Θεοῦ, μέ τό εὐλογημένο ποιμνιο Του αὐτῆς τῆς κατά πάντα εὐλογημένης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν εἰλικρινῆ μου ἀγωνία και τήν ὀλόθερμη πατρική εὐχή μου νά γεννηθῆ και φέτος ὁ Χριστός στόν κόσμο μας ἀλλά κυρίως στίς καρδιές μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἰσχυρή πρόκληση ἀλλά και ἡ ουσιαστική πρόκληση ζωῆς και τῶν ἐφετινῶν Χριστουγέννων. Σέ ἐμᾶς μένει νά ἀπλώσουμε τό χέρι στό δικό Του και νά προσκυνήσουμε μέ διάθεση μετανοίας και χαρᾶς τό θαῦμα που ξεκίνησε μέν στη Βηθλεέμ ἀλλά που συνεχίζεται στο διάβα τῶν αἰῶνων ἀνεξάντλητα.

**Καλά και εὐλογημένα Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου!  
Χριστούγεννα, ὅμως, μέ Χριστό, μέ ἀγάπη, μέ ἀναγέννηση.**

Μέ πατρική ἀγάπη και εὐχές,  
ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

*† Ν. Ἰερσῆς Εὐαγγελοῦ*

† ὁ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ